

**vrije
basisschool**



asper-vurste

DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT

DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

<https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5>

Ons schoolverhaal

Het scheppingsverhaal laat ons nadenken over wat wij als school willen betekenen voor elk kind. Onze aandacht gaat naar *zorgzaam* zijn, *groei*, *plezier*, *openheid* en *respect* hebben voor elkaar.

licht en donker, dag en nacht
hemel
zee, land en planten
zon, maan en sterren
vissen en vogels
dieren en mensen

Net zoals in het scheppingsverhaal kom je bij ons terecht als een onbeschreven blaadje. Van kleins af aan word je aan de school toevertrouwd en krijg je alle kansen. Op het einde van het zesde leerjaar sla je je vleugels uit naar de toekomst.



**Ik droom dat ik...
gezien, aanvaard en gewaardeerd word.
Ik droom dat ik...
me ergens thuis voel,
samen met anderen
de handen uit de mouwen
kan steken
en ik iets mag betekenen voor anderen.
'Dat droom ik ook!', zei het kind.**



Vrije basisschool Asper-Vurste wil graag, met kinderen, leerkrachten, ouders en het schoolbestuur, bouwen aan een mooiere wereld.

Onze school is een 'oefenplaats' waar ik kan en mag leren om...

*enkele quotes van kinderen

ZORGZAAM TE ZIJN

- "Door de groepswerken en bepaalde activiteiten vb. sportdag, heb ik geleerd om samen te werken en elkaar te helpen."
- "In het 6de zijn wij meter of peter van de kinderen in het eerste leerjaar. Zo kunnen ze altijd bij ons terecht als er iets is."

TE GROEIEN

- "In de peuterklas tekende ik alleen maar krabbels, nu maak ik prachtige tekeningen."
- "Toen ik hier aankwam kon ik niet eens zwemmen en nu kan ik zelfs al handenstand onder water."

PLEZIER TE HEBBEN

- "Als ik opsta, heb ik geen zin in school, maar als ik er ben, vind ik jullie een top 5-sterrenschool. Ik amuseer mij er echt."
- "Tegen deze school zeg ik geen NEE, met al deze vriendjes om me heen."

OPENHEID TE TONEN

- "Als we boos zijn op elkaar proberen we dit met iedereen uit te praten."
- "Als we ruzie hadden dan moest de juf ons helpen om het op te lossen. Nu gaan we naar de verzoenbank en leggen we onze ruzie zelf bij."

RESPECT TE HEBBEN

- "We dragen zorg voor het milieu. We drinken uit een drinkbus, mogen geen koeken met verpakkingen meebrengen en sorteren de rest."
- "We lachen niet met kinderen die het moeilijk hebben met de leerstof."

School maken vandaag is een samenspel. Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur... zorgen samen voor een veilige omgeving waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen groeien en leren. Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, met alle partners, om in belang van elk kind te genieten van al het mooie en aan te pakken wat beter kan. Mogen we op jullie medewerking rekenen?